

Nieuwsbrief voor de kinderen

5 mei 2024



Mijn naam:

Dominee:

Het is vandaag een mooie dag: we vieren de zondag en het is bevrijdingsdag. Een feestdag waarbij we vieren dat we al zo lang in vrede leven. Niet ver hier vandaan is er wel oorlog. Bid maar voor de kinderen in die landen dat ze de Heere Jezus mogen leren kennen. Eens komt Hij terug en is er overal vrede.

Gisteren was het 4 mei. Een droevige dag. We dachten aan alle mensen die we moeten missen vanwege oorlog en ruzies.

Thema van de preek:

streep alle a's en p's door en ontdek het thema van de preek

ppppppHpapeparpapdaepanappkpaeanpappaeanpap
paaaaaapgpaeadpapepapnpapkpaeaanappapapapaappppp

Welke vlag hoort bij welke dag? Zet de datum erbij



Teken hieronder je eigen bedachte vlag.

Wanneer mag jou vlag uit?

Welke vlag hangt halfstok? Wat betekent dat? Wanneer mag jou vlag halfstok buiten worden gehangen?





Schriftlezing

Hebreeen 13:1-7

Wat is broederliefde? *Vers 1*

- Dat je andere christenen liefhebt Dat je geen ruzie maakt met je broer(tjes)/zus(jes)

Waarom is gastvrij zijn belangrijk? *Vers 2*

Wie kwamen er in de Bijbel zelfs op bezoek door gastvrijheid? *Vers 2*

In vers 3 staat een tekst, welk woord past hier het beste bij?

- Zielig Medeleven Tranen

Wat mag je niet doen volgens vers 4? En welk gebod past hierbij? *Vers 4*

- Scheiden Het 8e gebod Ruzie maken Het 7e gebod

Lees vers 5 goed. Welk van de stellingen hoort er niet bij? *Vers 5*

- Wees niet hebberig en ontevreden Denk aan de dieren Heb geen geldzucht
Want God (de Heere Jezus) zal je nooit verlaten

Vers 6 Daarom zeggen wij met goede _____, De Heere is voor mij een _____ en ik zal niet _____, Wat zal een mens mij doen?

Vers 7 Denk aan uw _____, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de _____ van hun _____, en volg hun _____ na.

De 10 geboden samengevat:

Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf

Wat betekend dit en vind jij dit een moeilijk gebod?

Woordzoeker

beker - dood - dorst - engelen - geloven - genade - hof - kus - pasen
rabbi - spot - steen - straf - tuinman - vrede – weg - wonder - wijn

Zoek de woorden in de woordzoeker. Klaar? Welke letters blijven over? Schrijf deze letters op de stippelijntjes en je leest wat God jou geeft als je gelooft in de Here Jezus. (Joh.3:16)

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar heeft.

De woorden staan in **alle** richtingen - voor de ij klank worden 2 letters gebruikt. www.bijbelidee.nl

r	e	r	e	d	n	o	w	e	s	u	e
a	t	o	p	s	w	g	i	t	n	d	e
b	e	k	e	r	e	t	r	e	a	d	n
b	g	h	l	l	n	a	s	n	e	j	e
i	o	k	o	e	f	a	e	r	i	v	d
f	u	v	e	e	p	g	v	w	o	n	o
s	e	t	n	e	l	e	g	n	e	d	o
n	s	n	a	m	n	i	u	t	!	g	d

WEETJE

Een kerkdienst bestaat uit vaste onderdelen zoals: zingen, groet, bidden, lezen van de wet, lezen uit de Bijbel. Dat noemen we 'de liturgie'. Hieronder zie je nog meer onderdelen.

DE LITURGIE

Zet een kruisje of cijfer voor het plaatje als dat onderdeel van de liturgie is geweest.

1. Naar de kerk 	2. Afkondigingen 	3. Binnenkomst kerkenraad 	4. Groet 
5. Zingen 	6. Stil gebed 	7. Votum en groet 	8. Zingen 
9. De wet 	10. Zingen 	11. Gebed 	12. Bijbellezen 
13. Collecte 	14. Zingen 	15. Preek 	16. Zingen 
17. Dankgebed en voorbede 	18. Zingen 	19. Zegen 	20. Kerkenraad vertrekt 



Want JULLIE

HOREN bij mij

en DAAROM zal

IK jullie mijn

VREDE geven